

Is hij al weg? Hijgend rent de Schotse Hooglander verder en verder. Zal de wolf zijn achtervolging inmiddels gestaakt hebben? Huh? Maar waar ben ik nu beland? Hier zijn geen wolven maar allemaal verschrikte wezens! Hoe kom ik nu weer terug naar mijn vaste plek, de Hoge Veluwe? O, was papa hier nou maar. Die zou de weg terug naar mijn vertrouwde omgeving wel weten.

Marc rent naar de directeur: "meester Bovenwaarden, kom gauw! Er staat een heel raar beest op het schoolplein!" De directeur rent achter Marc aan naar buiten en kijkt recht in de ogen van het dier. "Dit lijkt wel een stier!" schreeuwt meester Bovenwaarden. "Jongens, allemaal zo snel mogelijk het plein verlaten! Ik bel direct de dierenambulance, die zal wel weten wat we hier nou mee moeten."

Wat een geschreeuw hier zeg. Was ik maar weer op de rustige Veluwe. En nu gaan de verschrikte wezens ook nog eens allemaal rennen. Waar ben ik toch? Hè? Nu hoor ik een irritant geluid, dat steeds dichterbij komt. Opeens stopt het geluid en staan er mannen in geel-groene pakken om mij heen.

De directeur ziet dat de dierenambulance is gearriveerd. De woordvoerder van de dierenambulance zegt: "We hebben de Schotse Hooglander net verdoofd. Het dier was erg vermoeid. Jullie hebben geluk gehad, als hij meer energie had gehad, had hij de kinderen met zijn sterke horens aan kunnen vallen". "We zullen hem zo spoedig mogelijk afzetten op de Hoge Veluwe".

Even later rijdt de dierenambulance weg. De bestuurder navigeert nog gauw naar de Hoge Veluwe. Maar als hij weer voor zich kijkt, ziet hij opeens wel heel dichtbij een auto! Twee seconden later liggen de auto en de dierenambulance in de deuk. (nee, niet van het lachen)

De directeur kijkt de dierenambulance nog even na. Wat een belevenis zeg, dit maak je niet elke dag mee! Huh, wat gebeurt daar nu? Stopt de dierenambulance daar nou? Is hij iets vergeten? Voor zover ik weet heeft hij niks laten liggen. Opnieuw rent meester Bovenwaarden zijn kantoor uit, het schoolplein op, richting de dierenambulance (Nou ja, wat daar nog van over is...)

Als de directeur de in de kreukels-liggende dierenambulance ziet, rent hij terug naar school. Ondertussen belt hij 112. Hij pakt de brancard uit de verpleegruimte van school en rent naar zijn auto. In de auto gooit hij de brancard op de achterbank. Als hij bij de dierenambulance is aangekomen, haalt hij met hulp van omstanders de Schotse Hooglander uit de dierenambulance en tillen ze de Schotse Hooglander op de brancard in zijn auto. Daarna sjeest hij naar de Hoge Veluwe waar hij de Schotse Hooglander aflevert.

Huh, waar ben ik?! Is dit nou die plek waar ik zo vaak met mijn vrienden heb gespeeld? En... daar is die waterval waar ik zo vaak heb gedronken! Wat fijn om weer in mijn eigen omgeving te zijn!

Eind goed, al goed!! (behalve voor de dierenambulance en de auto)